

Special Olympics 2018, Bowlen

In het weekend van 8, 9 en 10 juni 2018, zijn we met 5 deelnemers van de springplank bowlinggroep naar de Special Olympics in Groenlo geweest.

Vrijdagavond was de grote opening en de deelnemers hebben volop genoten.

We moesten op tijd naar bed, want de volgende ochtend moesten we al om 6.00 uur op staan. Om 7.30 uur vertrok de bus naar 's Heerenberg waar de jongens om 9.15 uur klaar moesten staan voor de 1e ronde. Ze gooiden de sterren van de hemel.



Na de wedstrijden hebben we lekker een terrasje gepikt totdat de bus ons weer terug bracht naar het Marveld in Groenlo. 's Middags gingen we een paar boodschappen doen en toen naar de Healthy Athletes waar ze van alles konden laten testen. De voeten, de ogen, de fitheid, het gebit enz.

Daarna gingen we eten in de tennishal waar het bloedheet was. Dat was dus snel eten en de frisse lucht weer in. 's Avonds was er de feestavond waar van alles te doen was, maar weer konden we het niet laat maken, want weer moesten er vroeg uit. De bus ging zelfs nog eerder. Nu al om 7.15 uur. Jaja je moet er wat voor over hebben.

Maar we hebben spannende finales gezien. Tjonge jonge wat kunnen die jongens bowlen zeg. Het resulteerde in de volgende medailles:

Jesper: goud.

Christiaan: zilver

Richard: brons

Pascal: brons

En Willem: 4e.

Om 16.45 uur speelden **Willem en Jesper** nog een dubbel. Ook die was erg spannend en had tot resultaat dat beide heren nog een **zilveren plak** mee mochten nemen naar huis.

Al met al een knallend weekend.

Om 19.00 uur vertrok de bus terug naar Groenlo waar we nog samen met de zwemmers gezellig hebben gegeten.

Daarna zo snel mogelijk terug naar huis. Eerst de zwemmers afgezet bij het Diekman en toen naar Golbach waar we moe maar voldaan om 22.45 uur aankwamen. We werden onthaald door een stel trotse familieleden.

